



WZC
Sint-Jozef



De Kesselaar

WZC Sint-Jozef

Januari 2023

Inhoud

Voorwoord	3
Buurtzorg	4
In de kijker	5
Personeelsnieuws	9
Verjaardagen	10
Nieuwjaarstradities wereldwijd	11
Overleden bewoners	12
Pastoraal hoekje	13
Terugblik	15
Nieuwjaarke zoete	18
Driekoningen	19
Interactieve rubriek	22

Voorwoord

Beste mensen allemaal,

In januari zijn de dagen korter, donkerder en kouder. De winter is begonnen en het kan echt koud zijn. We wonen en werken met velen samen in Sint-Jozef Kessel, dus je bent er zeker niet alleen.

Als 'medicijn' of remedie om deze donkere dagen goed door te komen geef ik graag enkele tips:

- Geniet van bezoek van familie en vrienden deze dagen. Heb respect voor elkaar en wees dankbaar voor wat anderen voor je willen doen.
- Neem als het nog kan, deel aan activiteiten van het zorgcentrum. Gebruik zeker ook de duofiets waarmee je samen kan fietsen.
- Geniet samen met je dierbaren van een lekkere koffie in de gezellige cafetaria en ontmoetingsruimte.
- Vertel verhalen aan elkaar en blijf geïnteresseerd in wat er gebeurt in de wereld, maar ook in wat andere mensen bezighoudt. Versterk banden met mensen die je graag hebt.
- Blijf zo veel als mogelijk, in beweging. Gebruik armen en benen zoveel mogelijk elke dag. Verzorg zo je geest en je lichaam.

Om het geluk nog meer kansen te geven, hieronder enkele doelen die kunnen inspireren:

- Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd !
- Sta op met een lach en geniet van je dag !
- Ga slapen met een goed gevoel, want morgen heb je weer een ander doel !
- Blijf stééds plannen maken en laat het eten lekker smaken !

Aan alle bewoners en flatbewoners, maar ook aan alle vrijwilligers en medewerkers wens ik een Gelukkig Nieuwjaar ! En als we dit elkaar samen wensen, vergroot de kans dat het ook zo wordt.

Beste groeten,
Jo Sels, directie



BUURTZORG



KAARTERS GEZOCHT

**Elke maandag vanaf 13u
Grote zaal in het WZC te Kessel**

**Voor meer info kan u ons contacteren
via mail of per telefoon**



buurtzorg.degeburennijlen@zusters-berlaar.be



0470 89 90 90



Willy Verrelst

We willen jou graag in de kijker zetten omdat je een nieuwe bewoner bent en omdat je een verhalenbundel geschreven hebt genaamd “verhaaltjes uit Nijlen en omliggende dorpen”. Voor we over jouw boek beginnen, vertel ons eens.. Wie is Willy?

Ik ben Willy Verrelst, geboren op 21 juli 1937 in de Biststraat in Nijlen. Ik ben naar school geweest tot mijn 4e leerjaar in Nijlen in de gemeenteschool. Mijn vader dacht “ik ga mijn zoon een betere ontwikkeling geven dan ik gehad heb”, hij stuurde mij naar het college in Lier. Daar ben ik gebleven tot ik 12 jaar was. Toen ik 12 jaar was ben ik geopereerd aan een blinde darm ontsteking. De hoofdzuster van die gang van het HHZ merkte dat mijn ouders in ziekenkas waren bij de liberalen (de huidige LM+). Ze ging ermee naar de directeur van het college en aangezien de pastoors en de liberalen niet overeen kwamen, was ik vanaf dat moment persona non grata. Ik werd gepest en begon te rebelleren. Dit was voor hen de druppel en ik werd buiten gegooid. Volgens mijn ouders was ik de deugniet.

De rest van het schooljaar ben ik teruggegaan naar de jongensschool in Nijlen. Nieuwe schooljaar: Koninklijk Atheneum Lier. Daar heb ik geleerd t.e.m. 6e moderne. Toen zei mijn vader dat ik genoeg geleerd had en dat ik moest gaan werken. Ik ben begonnen bij hem achter de molen als slijper. Dit heb ik gedaan tot aan mijn legerdienst, die ik begonnen ben op 03/12/1956.

Ik heb mijn opleiding gedaan in Tervuren. Toen ik daar een halfjaar later buiten kwam, was ik onderofficier bij de militaire politie en werd ik naar Duitsland gestuurd. Mijn Duitse legerdienst heb ik gedaan in Wijden dichtbij Keulen op de residentie van de generaal Gertz J. Wij woonden er met 7. Onze voornaamste taak was escort begeleiding van de generaal als hij wegreed. Wij hebben daar een luizenleventje geleefd. Wij aten en dronken hetzelfde als de generaal. Links van het kasteel was een moestuin met een grote serre. Rechts van het kasteel was een verwarmd open zwembad. Daarin konden we zoveel als we wilden gaan zwemmen. Ook kwam de 40 jaar jongere dame van de generaal daar soms naakt zwemmen. Toen zij verscheen, waren wij weg *lacht*. Achter het kasteel was er nog een terrein van zo'n 20 voetbalvelden groot. Bossen, vijvers, wild,... Daar woonden ook nog de chauffeur van de generaal, de kok en de beenhouwer.

Na 18 maanden was het luizenleventje gedaan en ben ik weggegaan om terug te gaan werken in de slijpers molen. Ik had juist voor ik naar het leger ging, een vriendschap opgebouwd met mijn huidige vrouw. En elke keer dat ik terug kwam, ging ik met m'n fiets naar haar. We hebben heel veel brieven geschreven naar elkaar. Het langste dat ik ooit weggeveest ben, was 4 maanden.

Op een gegeven moment was de diamantslijper zo slecht, dus ben ik begonnen als lasser bij Van Hool. Maar bij Van Hool was het een duivenkot, daar werd je snel terug buiten gesmeten. Op een zondag kwam er iemand bij me langs en vroeg of ik als postbode wou beginnen. Maandag de trein genomen van Nijlen naar Antwerpen. Twee uur later stond ik in het station zakken te lossen. Maar elf jaar later hadden ze 14.000 postbodes te veel, en ik was erbij. Ik ben letterlijk op straat gezet. Ik kon ook niet gaan doppen. Maria werkte toen nog wel, dus alles werd op haar boekje gezet.

Op een gegeven moment kreeg ik telefoon en die persoon vroeg "Werkt gij graag? Ik heb werk in Antwerpen." Toen ik op de job binnen kwam, dacht ik dat ik droomde. Achter die bureau zat mijn oude commandant van de militaire politie, hij was directeur geworden bij Groep 4 Securitas. Dan heb ik bewaking gedaan in de haven in Antwerpen. Toen ik 58 jaar was, ben ik op brugpensioen gegaan om twee redenen. Reden 1: ik kon 's nachts niet meer wakker blijven en 's morgens niet slapen. Reden 2: drugsdealers hebben op mij geschoten. Ze kregen 8 jaar cel.

Hoe ben je erop gekomen om verhalen te schrijven?

Mijn dochter kwam op een vrijdagavond thuis en moest een opstel maken over de natuur, waarop ik zei: "Als jij een maakt, zal ik ook een maken" zei ik. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Pas na mijn brugpensioen ben ik er terug aan begonnen.

Wat is jouw lievelingsverhaal uit jouw boek?

Ik vind ze allemaal even goed.

Wat was het eerste verhaal geschreven?

In de beek. Aangezien ik toen als hobby ging vissen in een openbaar watertje met een groepje vrienden. In mijn jeugd jaren heb ik in de Beemden en aan de beken met vrienden veel tijd versleten met vissen.

Bedankt voor het interview Willy!

Op de volgende pagina's kan je "De vrouw met de geit" lezen, geschreven door Willy.

De vrouw met de geit

Auteur: Willy Verrelst

Het was op een zondag in de maand mei. Mijn vrouw en ik waren met de fiets naar Scherpenheuvel geweest en op de terugweg, het was een warme dag, stapten we af in de herberg bij "Mie Maan".

Het was er "vollen bak", maar op 't terras was er nog een tafeltje van vier vrij waaraan een oudere heer zat. Hij nodigde ons uit om daar plaats te nemen omdat er toch niemand zat. Dankbaar namen we plaats. Toen we daar zaten te genieten van onze bestelde drank, stelde die oudere heer zich voor. Het was een notaris op pensioen en hij was van Blauwberg.

Wij geraakten in gesprek en het ging over koetjes en kalfjes. Hij vroeg ons of we de legende kenden van "De vrouw met de geit". Op ons ontkennend antwoord begon hij te vertellen.

Het gebeurde rond 1935. Twee jongemannen, van adellijke afkomst en die in Leuven studeerden, kwamen te paard naar Westerlo, naar een oom geneesheer van één van de jongens. Het was meer te doen voor de dochter van de oom, waarop de vriend van de neef een "oogske" had!

Toen ze daar aankwamen, werden ze gul onthaald en na een verfrissend bad, werd er aangeschoven aan de rijkelijke tafel! Na het eten verhuisde het gezelschap naar het salon. Koffie en sigaren kwamen op tafel en de dokter begon te vertellen over de eigenaardige gebeurtenissen die de laatste tijd in de Merodebossen gebeurden. De vrouw van de dokter zei: "Als ge gaat rijden, moet ge maar oppassen want als ge de vrouw met de geit ziet, moet ge u zo snel mogelijk uit de voeten maken! Anders gebeuren er ongelukken! Als de vrouw u aankijkt en ge zijt een reiziger, dan wordt ge blind! Later wordt ge vermoord teruggevonden in het moeras. Als ge een boer zijt, worden uw koeien ziek, uw geiten en varkens worden mager en sterven."

Daarom smeekte de moeder dat ze altijd op de paterswegen zouden blijven! De twee studenten moesten daar eens mee lachen en ze besloten de volgende dag, samen met de dochter, een rit te maken. De volgende morgen na het ontbijt werden de paarden gezadeld en er werd proviand meegenomen, want ze zouden de ganse dag wegblijven. Na nog een verwittiging van de moeder, over de vrouw met de geit, vertrokken ze, richting de bossen.

Nu moet ge weten dat deze bossen zich toen uitstrekten van Tongerlo tot Averbode. De enige weg in deze bossen werd voornamelijk gebruikt door de paters van deze twee abdijen omdat dit de kortste weg was van Tongerlo naar Averbode, gemakkelijk te begaan en altijd in de schaduw.

Onze drie ruiters zijn al een hele dag onderweg. Ze hebben de paterswegen verlaten en sturen hun paarden tussen de bomen door het kreupelhout. De zon staat reeds hoog aan de hemel en er wordt besloten om even halt te houden. Op een open plek wordt gestopt, de paarden vastgebonden, een deken uitgespreid en de proviand bovengehaald.

Na het eten wordt nog wat gekeuveld en uiteindelijk vallen ze alle drie in slaap. Na enige tijd wordt het meisje wakker en slaat een krijsende gil. Nog geen vijf meter voor hen staat "de vrouw met de geit"! Het meisje vliegt recht, springt op haar paard en gaat er spoorlags vandoor. De twee jongens wrijven de slaap uit hun ogen en ja, daar staat dat gevaarlijk wezen naar hen te kijken! Eén van de jongens zegt: "Goedendag, meisje, vanwaar komt gij?".

Zij antwoordt: "Van ginder. Mijn vader is daar aan 't werken en ik moet de geit hoeden. Maar nu moet ik teruggaan want anders wordt mijn vader kwaad."

De jongens hebben tijdens dit korte gesprek ondervonden dat het meisje, zoals ze *op den buiten* zeggen 'ze niet alle vijf heeft' en ze besluiten om haar ongemerkt te volgen. Na een tijdje zien ze in de verte een hutje staan. Er liggen houten vaten en een weeïge, zoete geur waait hen tegemoet. De twee jongens die in Leuven scheikunde studeren, weten direct wat hier gebeurt! Er wordt hier JENEVER gestookt!

Ondertussen is de dochter terug thuisgekomen en vertelt met horten en stoten het gebeurde. Papa spant het paard in de sjees en rijdt naar de gendarmen. Die springen op hun paarden en begeleid door het meisje, dringen ze in 't bos door. Na een tijdje vinden ze de twee jongens die aan de gendarmen vertellen wat ze hebben ontdekt. Deze besluiten om 's anderendaags met versterking terug te keren.

Wanneer er een paar dagen nadien aan het gemeentehuis door de Belleman van de gemeente, in het bijzijn van de gendarmen, de ware toedracht van de vrouw met de geit bekend gemaakt wordt, namelijk de mensen schrik aanjagen opdat ze diep in 't bos wegblijven, wordt er in vele huisjes en boerderijen een zucht van verlichting geslaakt! De jeneverstokers zitten in 't gevang en het meisje is naar een gesticht gedaan. De studenten kregen een medaille voor moed en zelfopoffering (ze waren van adel hè). Eéntje is na de oorlog zelfs nog minister geweest!

Ja, beste lezer, zoiets gebeurde vroeger in de Kempen, in die goeie ouwe tijd!

Opbrengst zomermarkt

Op 10 en 11 september organiseerden wij voor de tweede keer onze zomermarkt.

De opkomst was massaal, en dat was ook aan de opbrengst te zien!

We zamelden maar liefst 2.345 euro in! Hiermee gaan we iets leuks doen met en voor onze bewoners.

Dankjewel aan iedereen die aanwezig was en aan de vrijwilligers om van deze dag zo'n groot succes te maken!

Personeelsnieuws

Onderstaande collega zoekt een nieuwe uitdaging:

- Sofie Engels (zorgkundige woongroep D'Elzen/Visput)

We wensen haar veel succes!



Welkom bij ons...

- Mevr. **Verheyen Maria**: Zij verblijft sinds 02/12/22 op K 114 (Beemdekens)
- Dhr. **Verrelst Willy**: Hij verblijft sinds 13/12/22 op K 406/1 (Visput)
- Mevr. **Vermeulen Maria**: Zij verblijft sinds 13/12/22 op K 406/2 (Visput)
- Mevr. **Van Eycken Celine**: Zij verblijft sinds 20/12/22 op K203 (Gasthuisbos)

Interne verhuizen

- Mevr. **Phlippo Lily**: Zij verhuisde van K 406/1 (Visput) naar K 310/1 (Molenhoek)
- Dhr. **Phlippo Tony**: Hij verhuisde van K406/2 (Visput) naar K 211 (Gasthuisbos)

Verjaardagen januari

Keirsmakers Willy, **1 januari**, 85 jaar, Visput

Busschops Liliane, **9 januari**, 83 jaar, Molenhoek

Van Schil Stan, **11 januari**, 94 jaar, Beemdekens

Vleugels Martha, **13 januari**, 92 jaar, Gasthuisbos

Dierckx Cois, **13 januari**, 71 jaar, Visput

Mariën Yvonne, **14 januari**, 92 jaar, Molenhoek

Janssens Suzanne, **18 januari**, 76 jaar, Visput

Dresen Amelie, **22 januari**, 97 jaar, Molenhoek

Verhaert Maria, **22 januari**, 86 jaar, Beemdekens

Heylen Marcel, **28 januari**, 79 jaar, Visput

De Smet Jos, **31 januari**, 93 jaar, GAW Huize Biddeloo



Nieuwjaarstradities wereldwijd

Denemarken

In Denemarken wordt op 31 december servies kapot gegooid tegen het huis van de burens, vrienden of familie. Hoe meer scherven je de volgende dag op de deurmat vindt, hoe meer geluk het nieuwe jaar zal brengen.

Estland

In Estland eet men op Nieuwjaar maar liefst zeven, negen of zelfs twaalf maaltijden! Waarom? Omdat dit de traditionele geluksgetallen zijn. Dus hoe meer je eet, hoe meer geluk je zal krijgen. Smakelijk!

Hongarije

In Hongarije wordt het nieuwe jaar altijd ingeleid met een stevig feestje met veel champagne en kussen. Opmerkelijk? Klokslag 12u wordt door iedereen met volle borst het volkslied gezongen.

Venetië

Op het Piazza San Marco in Venetië komen duizenden mensen samen om het jaar al kussend te beginnen. Met deze collectieve kus wordt het nieuwe jaar met een daad van liefde, vrede en broederschap begonnen.

Finland

In Finland voorspellen ze het nieuwe jaar door een stuk gesmolten tin in een emmer koud water of in de sneeuw te gieten. Zo ontstaan er prachtige vormen. De vorm die het tin aanneemt, bevat jouw voorspelling voor het komende jaar. Barst het tin, dan zal je helaas veel pech hebben.

Singapore

In Singapore schrijven ze hun nieuwjaarswensen op grote witte ballen die ze vervolgens laten wegdrijven op de Singapore River. Een spektakel om te zien!

Polen

In Polen wordt bij Nieuwjaar een karper gegeten en zijn schubben worden in de portemonnee bewaard. De schubben brengen financieel geluk voor het nieuwe jaar.

Spanje

Wanneer de klokken in Spanje de jaarwisseling inluiden, wordt bij elke klokslag een druif naar binnen gewerkt. Twaalf klokslagen en twaalf druiven betekent twaalf maanden geluk in het nieuwe jaar.

OVERLEDEN BEWONERS

Omdat er liefde is,
bestaat er geen
voorbij.

In alle eeuwigheid
ben jij.



Mevr. Marie-Louise Verberck
+ 07/12/2022



Dhr. Juul Van De Schoor
+ 08/12/2022



Mevr. Johanna Belmans
+ 16/12/2022

PASTORAAL HOEKJE

Pastorale activiteiten in december

We nodigen jullie graag uit op de volgende eucharistievieringen. Telkens om **10u30** in de grote zaal.

- Vrijdag 30 december
- Vrijdag 13 januari
- Vrijdag 27 januari



Wie graag op zondag de eucharistieviering volgt op televisie, kan dit op volgende zenders:

- zondag 1 januari om **10u** op **Nederland 2**: vanuit de Sint-Martenskerk te Maartensdijk
- Zondag 8 januari om **10u** op **één**: vanuit de Verrijzeniskerk te Sint-Jans-Molenbeek
- Zondag 15 januari om **10u** op **Nederland 2**: vanuit Sint-Jozefkerk te Eindhoven
- Zondag 22 januari om **10u** op **één**: vanuit de Sint-Amandus en Sint-Blasiuskerk te Waregem
- zondag 29 januari om **10u** op **Nederland 2**: vanuit de Sint-Franciscusbasiliek te Bolsward





OPROEP!

Naar aanleiding van lichtmis zijn wij op zoek naar kindjes die geboren zijn in het jaar 2022.

Heb jij een (achter)kleindochter of -zoon, dochter of zoontje, broertje of zusje, neefje of nichtje dat het afgelopen jaar geboren is? Zie je zijn of haar foto graag verschijnen in de editie van februari?

Mail dan ten laatste tegen **20 januari** je foto naar:
freya.engels@zusters-berlaar.be

TERUGBLIK

Op vrijdag 9 december was er al heel wat kerstsfeer hier in huis. Samen met onze kerst- en sneeuwman konden jullie iets komen eten en drinken op onze kersthappening.

Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid.





Sintbrunch

Op donderdag 1 december werden onze bewoners van het GAW verwend met een sint-brunch!



Nieuwjaarke zoete!



Nieuwjaarke Zoete is de bedelzangtraditie die naast Driekoningen het meest gekend is in onze streken.

Zangertjes gaan dan op 31 december van deur tot deur. Hierbij zingen ze telkens een liedje om snoep of geld te verkrijgen.

Je hebt verschillende varianten van liedjes:

**“Deurtje deurtje
Ga toch open
Ik kom van heel ver aangelopen
Ik wens u een zalig nieuwejaar
Vul mijn zakje nu dan maar”**

**“Nieuwejorreke hak
Ge ziet het aan men klak
Ge ziet het aan m’n hoor
‘t Is mèrge nieuwejaar”**

**“Nieuwjaarke fleske
Ons moeder is een meske
Ons vader is ne jongen
Is da niet schoon gezongen?”**



DRIEKONINGEN

Driekoningen is een Christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari (*of op de eerste zondag na 1 januari*) wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden.

Waarschijnlijk wordt hier gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die een ster uit Jacob zag opkomen.

De drie wijzen kregen namen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn geweest; getallen die de levensjijdperken van de volwassene symboliseren.

In de katholieke liturgie in België en Nederland wordt het hoogfeest van de Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 januari gevierd. In veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt Driekoningen op de dag zelf gevierd.

De zogenaamde relikwieën van de Drie Koningen worden in een reliekschrijn bewaard in de Dom van Keulen.

Op deze dag mag de traditionele taart met verborgen boon niet ontbreken. De driekoningentaart met een soort franchipanevulling werd voor het eerst gebakken in het Franse Pithivier. De traditie waaide over naar België en zet zich tot op de dag van vandaag nog steeds in heel wat huiskamers verder. Wie mag zich dit jaar kronen tot koning of koningin?



Verloren Maandag

Worstenbrood & appelbollen

Maandag 9 januari

om 17u

Grote zaal

Valentijnsoproep

14 februari, een liefdevolle dag want dan is het Valentijn.

Naar aanleiding van deze dag zijn wij op zoek naar trouwfoto's. Zowel bewoners als medewerkers mogen hun trouwfoto binnenbrengen bij Wonen en Leven ten laatste tegen 7 februari. Zo kunnen wij hier een kopietje van maken en krijg je jouw originele trouwfoto terug. Vermeld zeker ook je trouwdatum erbij.



INTERACTIEVE RUBRIEK



Sudoku

		4			1			
8			2	9	4			
	1						9	
6								
					3	7	1	
			8	7				6
	4	7				2	8	
					5			9
1	9						6	

						6		
				4		1	5	3
				8				
		8	1		2			
4								9
	7				5			6
	4				3			
	1	9	7			8	4	5
6							9	

Woordzoeker

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstoppt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

F	V	X	U	H	M	O	S	S	S	A	X	F	G
J	W	B	K	M	J	U	D	K	N	W	F	N	W
W	N	S	S	S	U	I	U	I	O	I	H	J	J
I	W	N	C	R	L	T	J	S	W	N	A	G	J
N	O	E	H	S	Y	E	S	C	B	T	N	B	C
T	N	E	A	N	L	X	E	H	O	E	D	Y	N
E	D	U	A	E	P	G	Q	O	A	R	S	I	T
R	E	W	T	E	U	J	Q	E	R	S	C	J	H
Q	R	V	S	U	V	I	W	N	D	P	H	S	Y
Q	L	L	B	W	S	T	C	K	E	O	O	B	J
T	A	O	A	B	J	I	S	Z	N	R	E	E	V
G	N	K	A	A	A	G	W	C	Q	T	N	E	M
V	D	I	N	L	A	L	X	S	F	A	Y	R	M
C	P	O	J	O	L	O	K	I	V	T	U	I	R

HANDSCHOEN
 IGLO
 IJSBEER
 MUTS
 SCHAATSBAAN
 SJAAL
 SKISCHOEN
 SLEE
 SNEEUWBAL
 SNEEUWVLOK
 SNOWBOARDEN
 WINTER
 WINTERSPORT
 WONDERLAND



Heb je een leuke suggestie of een leuk verhaal?
En wil je dit met ons delen in een volgende editie van de
Kesselaar?

Je kan ons bereiken via info.sjk@zusters-berlaar.be



WZC Sint-Jozef
Gasthuisstraat 10
2560 Kessel

03/491.96.50

jaargang 6